

# MISSION IMPOSSIBLE

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!



## 4 teams van vrijwilligers onder de pygmeëen !

Er zijn 4 teams gevormd voor evangelisatie en nazorg. De eerste twee zijn al aan de slag in streken op 120 kilometer zuidoostelijk en 220 km. noordwestelijk van hun Bokota. Halverwege oktober komen ze terug, naar we hopen met een getuigenis van de grote daden van God! Hun leider is Leblanc, een dynamische persoonlijkheid. Is het niet geweldig, zendingsteams met enthousiaste, merendeels analfabetische gelovigen? Ze brengen zingend en dansend het Evangelie. We hebben ook een belangrijke rol aan enkele zusters toegekend. Eén van hen is een goed geschoolde ongehuwde moeder (wegens aanranding, een groot kwaad onder pygmeëen!), materiëel totaal verpauperd maar een geestelijke leidster van formaat voor de toekomst! Dit wordt toegejuicht door onze leiders, Dieudonné en Lutudi, die Beka verving, maar het is cultureel een reuzestap, ondenkbaar in de Twa-cultuur!



## De roep uit Kikwit, Kenge en Kahemba

De heer Mboma, burgemeester van Kikwit, heeft ons dringend uitgenodigd opwekkingssamenkomsten te houden in zijn stad (400.000 inw.), de grootste van de Bandundu provincie. Hij is een vrucht van een eerdere opwekking in Bulungu, en weet dat een geestelijke herleving een belangrijke bouwsteen is voor geestelijke, sociale en economische vernieuwing, zoals dat in Bulungu gebeurde. Dat was een indrukwekkende en complete transformatie! Ook Kopa is weer met samenkomsten begonnen, met veel vrucht, en hij wil met ons samenwerken. (Zie *Als Gods Geest neervalt...*)

Het plan is gerezen de komende reis (febr. '08) naar Kenge en Kikwit te gaan, steden waar we intensieve campagnes kunnen houden, om daarna af te zakken naar Kahemba in het zuiden, dicht tegen de grens met Angola. Maar zullen we het kunnen betalen? Dat is altijd de vraag. In Kongo schreeuwen de mensen om het Evangelie. We zagen in 4 jaar **94.000** mensen de wens te kennen geven om Christus te volgen. Minstens 50.000 participeren in bijbelgroepen. Tientallen nieuwe gemeenten zijn gesticht. Met Kenge en Kikwit vóór ons zou er nog wel eens iets groters, iets ongekends kunnen gebeuren. Maar waar halen we de benodigde 12.000 dollar vandaan voor die reis en de campagnes?

*Burgemeester Mboma, met naast hem Maki en ds. Luswa uit*

## Evangelisatieteams, ook in Nepal!

In Pakhribas en omgeving hebben we o.a. 6 dagen rondgereisd met een jongerenteam, dat door zang, muziek en de verfijnde Nepalese dansen het Evangelie bracht. Enkele meisjes uit het afgelegen Hattikharga, die erg leden onder het gevoel dat ze maar dialektsprekende 'boerenkinkels' waren, ontpopten zich in sierlijke, kundige danseressen, die met de mooiste gebaren het Evangelie uitbeeldden. Ze kwamen helemaal los. De mensen kwamen in grote aantallen om te kijken en te luisteren. Anders dan in Nederland, bleven ze ook vol aandacht naar de uitleg van het Evangelie luisteren.

In Saney kwamen eerst drie, en later nog meer mensen tot geloof (in totaal 15!). In maart hebben we daar voor het eerst openlijk gewerkt, samen met een reisgroep van Beter-uit. Nu is er een wekelijkse samenkomst, met 30 bezoekers! In Leguwa kwamen twee mensen tot geloof, ook al was er in dat dorp net die ochtend iemand door de rebellen vermoord... Als gevolg van deze tocht zijn er tot een maand na dato **30** mensen tot geloof gekomen (inclusief de 15 in Saney), wat voor Nepal erg veel is. In de bazar van Pakhribas ontstond een tweede samenkomst in die plaats.

*danseressen uit Hattikharga*



## Kirati op weg naar Christus

Met de Kiratibeweging in Oost-Nepal staan Yam Bahadur Limboo en Santos Nepali uit Damak, en ds. Kuber Gurung vrijwel dagelijks in contact. Ze waren erg geschrokken na de evangelisatiebijeenkomst in maart '07. Ze vrezen dat de Kirati zó Christen willen worden, maar dat ze dan hun beweging 'opblazen'. Deze beweging vertegenwoordigt 600.000 mensen, en hun leiders willen 'zich aansluiten bij het Christendom'. Er is een onverwachte complicatie bij gekomen. Veel ongeduldige (ex-) aanhangers van de goeroe, hebben zich verenigd in een revolutionaire politieke beweging, de Limboowan (Limboestaat), die sinds een jaar hele streken terroriseert.

De heer Keher Singh Yongyan,  
voorzitter Kiratibestuur



## Zelfsupporting?

De pygmeëen hebben veel hulp nodig. We hebben de eerste stappen gezet naar een honingproject, dat hen enig inkomen kan verschaffen. Maar ook de geestelijke arbeid vraagt om hulp. Het is best betaalbaar. Een nieuwe pygmese evangelist komt vooralsnog op 50 dollar per maand (36 euro), plus een jaarlijkse kledingtoelage. Bijbels komen op 6 dollar per stuk, liederenbundels op 10 dollar.

Pygmees meisje

### SPECIAAL BOEKEN AANBOD

**Doe met de feestdagen iemand een boek cadeau. Een goed boek, dat geestelijk opbouwt en enthousiasme zaait!**

- \* **Maki adieu!** Slechts € 10,— (i.p.v. € 14,85), maar daar komen nog verzendkosten bij. Bij 2 exemplaren (voor € 20,—) betaalt u geen verzendkosten.
- \* Over de pygmeëen: **Schreeuw uit het oerwoud**, t/m het einde van dit jaar 10 euro (i.p.v. € 12,50). Samen met **Het vlamme hart van Afrika** betaalt u 16 euro (i.p.v. € 25,—; maar daar komen verzendkosten bij, € 2,20).
- \* Wilt u het totale pakket ontvangen? **Maki adieu! + Schreeuw uit het oerwoud + Het vlamme hart van Afrika**; dan kan dat voor 25 euro, zonder verzendkosten. Daar kunt u mee vooruit! En u helpt ons! (Wist u dat Maki mijn Kongolese boekhouder is? Over zijn schokkende belevenissen moet er nog eens een film gemaakt worden!) Koop ons gerust helemaal leeg! Ook interessant voor uw boekentafel!

Voor giften: Stichting Agapè te Doorn, postbanknr. 1021474; banknr. 48.36.38.846.  
Voor info en contact: zie website. 

www.bramkrol.com