

MISSION IMPOSSIBLE

De hele wereld moet horen
hoe machtig Jezus is!



Pioniers onder de pygmeëën: Jean en Vincent

Twee predikanten uit de Bandunduprovincie zijn in maart j.l. de Kasairivier overgestoken, om in het enorme oerwoud langs bijna onbegaanbare wegen animistische pygmeëndorpen op 300 kilometer te bezoeken in het gebied van Oshwe. Het was een uiterst zware reis. Op sommige punten moesten ze de zware Kawasaki crossmotor met touwen over omgevallen woudreuzen hijsen, die het smalle pad versperden. Maar duizenden hebben met grote belangstelling het evangelie gehoord, en 2337 !!! mensen zijn tot geloof gekomen, voor de helft bantoes. Ze werden met gejuich binnengehaald, deze vrijwillige medewerkers van Africe (Afrique, Croissance de l'Eglise).



Maar: Vincent heeft op de terugreis in april **een oog verloren**. Een tak zwiepte zijn bril af en doorboorde zijn oog. Het is om te janken. Dat trof juist die voorbeeldige pionier, gedreven door liefde voor God en de mensen.

Facilite werkt graag met vrijwilligers als Jean Kimbungula en Vincent Kuzenzama, die zich belangeloos inzetten voor de verbreiding van het evangelie en hulp aan kansloze en rechteloze mensen, in een uitzichtloze armoede, zonder medische zorg, vrijwel geen scholen of politie. Dagelijks moeten ze vrezen voor gedeserteerde militairen, die leven van de olifantenjacht. Slapen op een bankje van twee of drie bamboepalen. Soms dagen zonder goed maal. Zandvlooien, die eitjes onder je huid leggen, waaruit larven komen die door je huid heenvreten. De zwarte mamba, de giftigste slang op aarde, of reusachtige legers rode mieren, die alles wat ze op hun weg tegenkomen opvreten (soms zelfs een dronken man). Het oerwoud kent weinig romantiek.

“Kom s.v.p. snel terug!” vroegen de mensen. Daar willen we Jean en Vincent toe in staat stellen.

Ds. Vincent Kuzenzama uit Kikwit

Dieudonné Boleko, evangelist en predikant in het oerwoud

Hij is klein en ondernemend. Na zijn studie in Kinshasa terug is hij gekeerd naar zijn geboortegemeenschap, waar hij 7 gemeenten heeft gesticht onder zijn volk, de pygmeëën, of de Twa, zoals ze zichzelf noemen. Enkele keren per jaar trekt hij diep de oerwouden in, naar andere woongebieden van zijn volk, soms wel 250 kilometer verder. Hij reist op een oude fiets, zonder remmen of trappers. Soms gaat hij te voet, als er geen begaanbaar pad is, samen met enkele vrijwilligers uit zijn dorp. Het afgelopen jaar breidde hij zijn werkterrein uit naar de bantoes, die ook verspreid in het oerwoud wonen, om zo de pijnlijke scheiding pygmeë-bantoe te doorbreken.

Naast Dieudonné werkt Lotudi, die een eigen werkgebied heeft op 200 tot 300 kilometer ten noorden van zijn dorp, slechts te voet en per kano bereikbaar. Sommige mensen wonen zo afgelegen, dat ze soms maandenlang geen enkele onbekende zien. Ook daar is een grote belangstelling. Het liefst zou men willen dat Lotudi zich daar vestigt, in afgelegen dorpen met minder dan 100 inwoners, om over Jezus te vertellen. Maar hij komt terug voor nazorg aan deze ongeletterde nieuwe gelovigen.



Dieudonné Boleko en Lotudi, onze pygmeëse evangelisten

Nog twee pioniers: Esaïe en Matthieu



Nóg twee mannen werken mee om de onbereikten te bereiken. Ze zijn in mei '10 vertrokken voor hun derde grote tocht naar de pygmeëën, om samen met Dieudonné en Lotudi nieuwe streken te bereiken, en hen tegelijk wat extra training te geven. De predikanten Matthieu Kuza en Esaïe Kitoko komen uit Kinshasa. Het zijn geen plezierreisjes. De laatste keer (eind 2009) raakte Mathieu gewond door een lelijke val; daar kwam een ontsteking bij, en hij heeft zelfs in levensgevaar verkeerd. Maar hij wil terug. “Wie zal het hen anders vertellen?” Voor begin 2011 staat er nog een andere reis voor hen te wachten: het gebied 200 km. ten zuidoosten van Kinshasa, bij de grens met Angola. Ook daar zijn nog onbereikte dorpen, in slecht bereikbaar gebied. Zelfs per jeep is de reis bijna niet te doen. Veel inwoners hebben er een voettocht van vijf of zes dagen voor over om de hoofdstad te bereiken.

Ik ben het gebied van Kimvula (provincie Bas-Congo) wezen verkennen in februari j.l. Twee nachten (de tocht duurde 6 dagen) moesten we in de jeep slapen; vier nachten op beton, zonder zelfs maar een laken. Er is daar 'niets', alleen armoede en wanhoop... Daar klinkt binnenkort het Evangelie!

Ds. Matthieu Kuza zwoegend in het oerwoud

Campagnes in de Democratische Republiek Congo



ds. Richard Mayoko tijdens een massale bijeenkomst

In zes jaar zijn meer dan 130.000 mensen in Congo door onze evangelisatiecampagnes en het werk in de oerwouden tot geloof gekomen. Soms gaat het om hele dorpen tegelijk, of zelfs duizenden! Maar die deur blijft niet altijd openstaan. Tijdens de campagnes in de zomer van 2009 merkte ik dat de getallen terugliepen. Toch is de belangstelling daar niet te vergelijken met Nederland. Ons werk is interkerkelijk. Vaak brengen we voor het eerst de kerken in een plaats bijeen. Naast evangelisatie zijn er cursussen Gemeentegroei voor predikanten en lokaal kader. Er zijn de afgelopen keer tientallen nazorgbijbelkingen gestart. Er is een enorme behoefte aan nazorgmaterialen. Ds. Luswa, ds. Richard en ik hebben het bijbelstudieboekje *Opbouw* in het Frans vertaald en uitgewerkt. (In Nederland zijn daar duizenden exemplaren van verkocht.)

In juli hoopt Bram Krol opnieuw mee te werken aan campagnes in de Dem. Rep. Congo, in het gebied tussen Kikwit en de Kasairivier. Van het verbluffende begin vertelt *Als Gods Geest neervalt* (E 5,00).

secr. generaal ds. Luswa tijdens een evangelisatiecampagne



Een miljoen mensen op weg naar Christus?



Goeroe Atmanada temidden van zijn volgelingen

In Oost-Nepal (en deels in Sikkim, India) wonen grote stammen (Rai en Limboo) die een gemeenschappelijke origine hebben. Samen heten ze: Kirati. Zij zijn van oudsher monotheïsten, al is hun geloof vermengd met het Hindoeïsme. Ze hebben oude Joodse en Christelijke trekken (o.a. uit de tijd van de Nestorianen, nog vóór het jaar 1000). De huidige goeroe, die de geestelijke leider is van deze stam, Atmanada, leest elke dag in de Bijbel en bidt tot Christus. De voorzitter van zijn bestuur is al openlijk Christen, en veel stamleden bekeren zich in gebieden waar we gemeenten hebben (gesticht door de Himalayan Evangelical Fellowship). Bram Krol kent de goeroe goed. Het was een vreugde toen vanuit Nederland geld ter beschikking werd gesteld voor de bouw van een ziekenhuisje in het Kiratihoofdkwartier Larumba. Dat wordt in juni ingewijd. Wat gaat er onder één miljoen Kirati gebeuren? Zij zeggen: "Jezus is de enige die om ons geeft." Dat is een mooi getuigenis.

Over de wonderbaarlijke eerste ontmoeting met de goeroe gaat *Geslachte bergen*. (Zie www.bramkrol.com)

Jesus Multinational, een verrassend NIEUW boek

Wel een kwart eeuw heeft Bram Krol gewerkt aan dit boek. Hij komt met nieuwe feiten over de grootte en verspreiding van de kerk in de eerste eeuw. Hij laat zien welke principes ten grondslag lagen aan haar enorme kracht. Deze vallen samen met de factoren die herontdekt zijn door de Gemeentegroei-beweging. Eenvoudig leesbaar, maar zó vol verrassende feiten, dat velen zich zeer zullen verbazen. *Jesus Multinational* zal in het internationale werk van Facilite een rol gaan spelen. Uitgeverij: Ark Media, Amsterdam samen met Agapè. Prijs E 15,95. Het is mogelijk een **lezing** over dit boeiende onderwerp aan te vragen (voor gemeente of vereniging), of een **themadienst**.



'Gemeentegroei compleet', nu ook in het Nepalees

Terwijl de behoefte aan een derde editie in het Frans zich laat voelen, is er een Nepalese editie verschenen van *Gemeentegroei compleet*. In december '09 en maart '10 zijn er zeven conferenties voor predikanten, studenten en lokaal kader over dit onderwerp gehouden. De grootste was in Banepa, in de Kathmanduvlei, met 125 deelnemers. De uitnodigingen stromen binnen uit veel plaatsen. Het enthousiasme is groot. "Dit hadden we jaren eerder moeten weten," zeggen veel predikanten. De vertaler, ds. Norbu Tamang en parttime secretaris Dhruva Adhikari (beiden uit Kathmandu), organiseren alles kundig, vaak samen met ds. Kuber Gurung uit Dharan.

Vernieuwde brochures over evangelisatiediensten en evangelisatie

Totaal vernieuwd en heel goed leesbaar zijn de groeibrochures *Hoe bereiken we de buitenkerkelijke* en *Welkom in de kerk*. Er is ook een hernieuwde uitgave van *Visie*. 2 euro per stuk, en geschikt voor alle leden van de evangelisatiecommissie of kerkenraad, ter wille van visieontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

Een seminar, iets voor u? *Welkom in de kerk* of: **Ontwikkel uw visie**.



www.bramkrol.com

Voor informatie, bestellingen en contact: www.bramkrol.com

Kijk ook eens naar de fotoseries en de filmpjes op deze site.

Voor mondelinge informatie: 0183-636197 (Bartaliën)

Wilt u meewerken aan dit mooie werk? Individueel, of met uw gemeente, vereniging of commissie? Neem contact op, of zend een gift via banknr. 129865079 t.n.v. Stichting Facilite.

Stichting Facilite (Gorinchem) is niet aan enige kerk of instelling verbonden, en ondersteunt het werk van Bram Krol.