

MISSION IMPOSSIBLE 5

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!

November 2010



Taplejung is er klaar voor

Alle predikanten van de oostelijke Mechiprovincie in Nepal komen eens in de twee jaar samen. De volgende keer is dat in het hoog in de bergen gelegen stadje Taplejung, begin maart 2011. Ze willen een Gemeentegroeicursus. Ik hoop er als spreker heen te gaan, om dat keer vertaald te worden door ds. Gopal Khanal uit Kakarvitta, een uitstekend vertaler. Meer dan 200 deelnemers worden verwacht. Andere cursussen staan te wachten voor de grote stad Biratnagar en Sikkim, de noordelijkste deelstaat van India. Dhruva Adhikari is uitstekend geschikt voor de organisatie van de conferenties, en is tegelijk ook een goed docent.



Dhruva Adhikari secr. Gemeentegroei Nepal



Ds. Gopal Khanal



Gespreksgroepje in Mari, bij het Chitwan natuurreservaat

Norbu, parel uit de bergen

Inmiddels is ds. Norbu Tamang opgeklommen tot één van de vooraanstaande geestelijke leiders van Nepal. Hij wordt gevraagd in allerlei evangelisatie- en zendingsbesturen. Hij leidt een Friends Church (Doopsgezind) in Kathmandu, maar pioniert daarnaast ook. Hij is evangelist in hart en nieren, en werkt graag onder onbereikte stammen en in verre plaatsen, vooral onder boeddhistische volken met een Tibetaanse achtergrond (zoals hijzelf). Hij heeft in Simigaon, dicht bij de grens met Tibet, een kleine gemeente gesticht onder de Sherpa's. Binnenkort reist hij naar Swaprubesi om daar onder de Kerungs te werken, onder wie nog niemand Christen is. Daarna volgen D.V. de Larkes en de Dolpongs. Hij werkt mee in ons kleine Nepalese team. (Hij heeft de Nepalese vertaling gemaakt van 'Gemeentegroei compleet'.) Norbu betekent in het Tibetaans: parel.



Ds. Norbu Tamang

Door de wereld gaat een Woord

Meer dan 140.000 nieuwe gelovigen in Congo in zes jaar, honderden in Nepal en India. Duizenden predikanten, oudesten en evangelisten getraind in Gemeentegroei. Teams van volletijds werkers en parttimers, in totaal 17 man. Publicatie van boeken en brochures in zeven talen, en binnenkort acht; sommige daarvan zijn verplichte stof voor alle theologie studenten aan enkele opleidingen in Congo, Peru, Nepal en Ivoorkust. Er werden een ziekenhuisje en een school gebouwd. Dat moet wel een grote organisatie zijn, die dat werk doet. Er wordt me wel eens gevraagd naar mijn kantoor. Dat is een hoekje van mijn slaapkamer. De kracht van Stichting Facilite is het inschakelen van de juiste mensen in Nepal en Congo, die het grote werk doen onder Gods zegen. En zij schakelen weer anderen in, en die ook weer... Voor een jaarlijks bedrag waarvoor je geen Europese zending kunt uitzenden, gebeurt dit allemaal. Prijs de Heer!



5500 nieuwe gelovigen in Panu e.o., Congo



Directeur Africe, ds. Luswa

De afgelopen zomer waren er grote evangelisatiecampagnes in Kalo, Piopio, Panu en Eolo in de Bandunduprovincie van de Dem. Rep. Congo. Elke avond trokken we 2000 – 4500 belangstellenden, en bijna 5500 mensen gaven te kennen dat ze Christus wilden volgen. Ontroerend! In dat gebied in het hart van de provincie, valt de invloed van de kerk weg door een zwakke organisatie. Het oude animisme rukt weer op. Maar we hebben kerken en gelovigen kunnen beïnvloeden en nieuw enthousiasme meegeven. Duizenden hebben zich opgegeven voor de nazorg-bijbelgroepen.

In Mbuji Mayi werd ik als oude vriend ontvangen door de leiding van de Evangelische Kerk van de Getuigen van Christus, ontstaan vanuit een Afrikaanse opwekking in het begin van de vorige eeuw. Op een zondag mocht ik spreken in een massabijeenkomst van deze kerk met meer dan 8000 mensen, nadat ik al vier dagen vormingsbijeenkomsten met 1000 – 2000 toehoorders had; die avond sprak ik in een evangelisatiebijeenkomst van de Evangelische Pinksterkerk, met 5000 belangstellenden. Ds. Jean de Dieu (Johannes de Heer) mocht ik aanstellen tot onze medewerker voor de Kasai. Hij is bezig een brochure in zijn taal, het Chiluba, te vertalen.



Ds. Jean de Dieu Bayembi

Pygmeeën van Pendjwa en Nkau



Ds. Esaïe Kitoko bij de pygmeeën

De predikanten Esaïe en Matthieu uit Kinshasa zijn bezig met een grote en zware reis naar Pendjwa, waar veel pygmeeën wonen, in het noorden van de Bandunduprovincie. Ds. Martin van de Kerk van de Discipelen heeft zich in de oerwoudstad Kiri bij hen gevoegd, ook al zo'n buitengewone pionier en keiharde werker, die – anders dan zijn stamgenoten – de pygmeeën niet als minderwaardig beschouwt. Begin november vertrekken ook de predikanten Vincent Kuzenzama uit Kikwit en Jean Kibungula per motor naar de pygmeeën van Bokota, waar we onze oerwoudbasis hebben, om dan samen met Lotudi en Dieudonné Boleko, zelf pygmeeën, in het onbereikte en bijna onbereikbare gebied van Nkau te werken. Overigens, het oog van ds. Vincent (zie laatste Mission Impossible) is tegen ieders verwachting in geheel hersteld.

'Abbé' Kopa

Deze werker, een vriend van onze beweging en ook van mij, heeft een grote gift uit Nederland gekregen voor de aanschaf van geluidsapparatuur en muziekinstrumenten. Met zijn eerste grote evangelisatiecampagne in Kikwit, Congo (ernstig tegengewerkt door het bisdom, want hij is uit de Rooms-katholieke Kerk gezet) kwamen bijna 1000 mensen tot geloof. In zijn centrale gemeente komen tegen de 800 bezoekers per dienst. Verder heeft hij 4 andere kerkjes gesticht. Voor zijn geschiedenis zie: "Als Gods Geest neervalt..."

BOEKEN AANBOD

Boeken van grote waarde:

- **Maki adieu!** Slechts € 10 (i.p.v. € 14,85), excl. verzendkosten Bij 2 exemplaren € 20 inclusief verzendkosten (een leuk cadeau!). Dhr. Maki (Makiadi) is sinds jaar en dag mijn boekhouder.
- Over de pygmeeën: **Schreeuw uit het oerwoud**, tijdelijk € 10 (i.p.v. € 12,50), met prachtige foto's. Samen met **Het vlamme hart van Afrika** over de opwekking in Congo en opwekkingen in het algemeen, betaalt u 16 euro (i.p.v. € 25; maar exclusief de verzendkosten). Ook speciale korting voor boekentafels!
- **Jesus multinational**, € 14,95, verrassend, met tal van nieuwe inzichten over de kracht en grootte van de vroege kerk en een toepassing voor de kerk nu.
- De brochures **Welkom in de kerk**, **Visie** en **Hoe bereiken we de buitenkerkelijke?** € 2,00 p.st. Uitstekend voor gebruik door kerk en commissie.

Bestellingen en informatie: www.bramkrol.com Op deze website vindt u ook filmpjes, mooie series met foto's, vriendenbrieven en het laatste nieuws.