

MISSION IMPOSSIBLE 7b

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!

VERBAZINGWEKKEND GOED ZENDINGSNIEUWS

Eind 2011



openlucht bijeenkomst in Gogane

In Gogane (Nepal) is nu een gemeente

We willen graag doorbraken zien in gebieden waar het Evangelie nog niet heeft geklonken. Zo reisden we eind juni naar Gogane, op ruim 3 uur rijden ten westen van Kathmandu. Daar woonde sinds kort één Christen. Dhruva Adhikari en Bram Krol werden vergezeld door jongeren, die zorgden voor zang, muziek en sketches. De mensen reageerden reusachtig enthousiast. Er is een gemeente ontstaan met 30 mensen en nu al weer 35 geïnteresseerden. Dit is uitzonderlijk.

Ook willen we pionierswerk starten onder aan de Tibetanen verwante boeddhistische stammen in het hoge noorden van Nepal op grote hoogte, waar nog geen gelovigen zijn. Dit onder leiding van de missioloog Norbu Tamang.

Het stimulerende voorbeeld van Rangeli (Nepal)

In Rangeli, in de riviervlakte van Nepal, niet ver van de grote stad Biratnagar, is een gemeente ontstaan, omdat Suresh Marandi zich enorm gestimuleerd voelde door de Gemeentegroeiconferentie die hij had bijgewoond. Hij en zijn gezinnetje waren de enige Christenen onder 50.000 mensen. In een half jaar zag hij meer 60 mensen tot geloof komen. En dat piepjonge gemeentetje heeft inmiddels al 3 andere minigemeenten gesticht, waarvan één in India (in de deelstaat Bihar, ooit genoemd de ‘graveyard of missionaries’).



rituele voetwassing van Dhruva, naast hem Suresh

Bijbelverspreiding onder de Kirati

In Damak heeft onze medewerker Santosh Nepali alle Kirati-jongeren die daar aan de universiteit en de hogescholen studeren een Bijbel gegeven. (Facilite heeft voor dat doel grote giften ontvangen). Velen onder hen zijn ernstig bezig de Bijbel te bestuderen. Is dit een eerste grotere doorbraak van het Evangelie onder de Kirati? Dit is een grote stam van één miljoen mensen, en met een oud, monotheïstisch geloof, dat ze echter nauwelijks meer kennen.



leiders van de Yibirs, rechts sultan Osman Ali

Hebreeën in Somalië

Ze zijn nauwelijks bekend, de 30.000 of meer Yibirs in Somaliland, het onafhankelijke noorden van Somalië. Ze hadden ook het gevoel geheel vergeten te zijn in de wereld. Hun vertegenwoordigers in Hargeisa, o.a. hun algemene leider sultan Osman Ali, zeiden me dat ze nog nooit met een buitenlander hadden gesproken (hoewel de V.N. een rapport heeft gepubliceerd over de onderdrukte minderheden in Somalië). Ze waren blij met die belangstelling. Hun stam wordt vreselijk gediscrimineerd. Ze mogen geen grond of vee bezitten, en ze mogen hun eigen taal (een Hebreeuws dialect) niet spreken. “Geef ons een Bijbel. We zoeken de waarheid,” zeiden enkelen van hen. Gebed gevraagd voor de Yibirs.

Voor een project, zie de website.



de bults, woningen voor de armen

Met Gemeentegroei naar Kisangani, Lubumbashi...

Het moderamen van de Verenigde Kerk van Christus in Congo (een kerkelijke paraplu-organisatie met 21 miljoen leden) heeft mij gevraagd om samen met hen Gemeentegroei-cursussen te geven om de kerk een nieuwe geestelijke impuls te geven. Dat is een hele eer. Maar er zit ook een kostenplaatje aan. Kunnen we dat echt realiseren? Honderden, duizenden predikanten instrueren... Maar dat betekent ook: herdruk van *Gemeentegroei compleet* en een bijbehorende brochure. Wie helpt? Het is toch uit de kunst dat zo'n groot genootschap een geestelijke, bijbelse, evangelische vernieuwing zoekt?

15000 bezoekers bij een evangelisatiebijeenkomst

In Mbuji Mayi (Dem. Rep. Congo) kwamen tienduizenden naar de evangelisatiebijeenkomsten. Onder hen was de gouverneur van de provincie Oost-Kasaï (11 miljoen inw.) De laatste dag van de driedaagse kwamen er minstens 15.000 bezoekers. Vele duizenden gaven te kennen dat ze Christus wilden volgen (2100). De samenwerking met de kerken in die grote plaats (1 miljoen inwoners) liep voortreffelijk, vooral met de echt Afrikaanse kerk (niet door de zending gesticht) die ons ontving: de Evangelische Kerk van de Getuigen van Christus, een genootschap met 600.000 of meer leden.



Massabijeenkomst in Mbuji Mayi

Bagata (Congo), reeds voorbereid door de Geest

De reis nam meer dan 12 uur in beslag, over een zandweg vanuit de provinciehoofdstad Bandundu-ville. Dooreen geschud en gaar kwa-



nachtelijk welkom in Bagata

men we aan, diep in de nacht. Maar we werden ontvangen door een luidruchtige, zingende menigte. Het was duidelijk dat we welkom waren. Bagata telt bijna 100.000 inwoners, en is een regionaal centrum voor een regio met 850.000 inwoners. Alle kerken werkten samen in de conferentie voor voorgangers en andere lokale leiders en de evangelisatieactie. Vrijwel alle autoriteiten waren er alle vier de dagen van de campagne. De bezoekersaantallen schommelden tussen 3500 en 5000. 2100 mensen gaven te kennen Christus te willen volgen. Het enthousiasme leek wel net zo groot als in Bulungu, waar we ooit een enorme opwekking meemaakten (Zie: "Als Gods Geest neervalt...")

Vriend Motiki (Congo)

Een traditioneel stamhoofd (van de Yanzi-Stam) nodigde ons uit in zijn grote dorp Panna. Hij had alle inwoners opgetrommeld om naar het Evangelie te luisteren. Het paste eigenlijk niet in onze reisplanning, want we wilden voor het donker in Kikwit aankomen. Maar we hebben toch een samenkomst belegd, waar de mensen met de grootste belangstelling luisterden. Ze wilden allemaal wel de verlossing beleven, maar de tijd ontbrak ons alles duidelijk te maken. Onze directeur in Congo, ds. Luswa, hoopt er spoedig nog eens heen te gaan op zijn motor. Wat een belangstelling voor het Evangelie! Kom daar eens om in Nederland... Dat trekt me nu zo in Congo aan...



Motiki

De eerstkomende stap

Januari t/m maart 2012 staan er reizen te wachten naar Congo (ahum; de laatste keer was bijzonder spannend...) en Nepal, o.a. naar een gebied niet ver van de Mount Everest. Dit alles D.V.



Stimulerende lektuur

Lik in Lava E 12,50, excl. verzendkosten. De eerste doorbraak van het Evangelie onder de Sherpa's. Wonderen van God. Met prachtige foto's.

Als Gods Geest neervalt... E 5,00. Ooggetuigeverslag van een opwekking in Bulungu, Congo.

Jesus Multinational E 14,95 Wat was het geheim van de vroege gemeente? Nieuwe gegevens over haar omvang en kracht. Wat kunnen wij daarvan leren? (Uitg. Ark Media)

Nieuw: *Dynamiek in uw gesprek* E 8,50 en *Dynamiek in uw preek* E 10,00 (Uitg. Johannes Multi Media)

Voor bestellingen en info: www.bramkrol.com

Web : www.bramkrol.com

: @BramKrol

Blog : <http://alseenlopendvuur.blogspot.com/>

Stichting Facilite te Gorinchem, bankrekening: 1298.65.079