

JAAROVERZICHT 2021 van Stichting Facilite

Met 75 à 80 mensen met wie we een directe band hebben werkt Stichting Facilite momenteel in vijf landen (Nepal, India, Dem. Rep. Congo, Ivoorkust en Liberia). Met enkele andere landen bestaan afspraken om daar over enige tijd ook conferenties te geven. Ondanks de crisis vanwege covid gaat ons werk op volle kracht door en daarvoor zijn we God dankbaar. Dat betekende overigens wel dat we dit jaar Nepal niet konden bezoeken, maar wel Ivoorkust (2x), Liberia (2x) en Congo. De zondagen in den vreemde en soms ook door-de-weeks sprak A.J. Krol in kerken, met als grootste een dienst in Ganta (Liberia) met ongeveer 350 bezoekers in de United Liberia Inland Church.

Ivoorkust

A.J. Krol bracht bezoeken aan dat land in jan./febr. en juni/juli. Conferenties *Gemeentegroei* in Bouaké (60), Dabou (45), Gagnoa (43), Agboville (65), Soubré (69). Tussen haakjes staat het totale aantal deelnemers, van wie meer dan de helft predikant was. Verder een *kringleiderstraining* in Danané met 55 deelnemers, bedoeld voor nieuwe nazorgleiders. In verschillende plaatsen hebben we zeer korte introducties belegd om te praten over ons nazorgmateriaal en/of de plannen met de nieuwe tweetalige *kinderbijbel* die in 2022 moet uitkomen, Frans/Bété. Het Bété is de taal van de derde grote stam van Ivoorkust, die tegen de 3 miljoen mensen telt. Tijdens onze reizen zagen we door directe evangelisatie 580 mensen aangeven dat ze Christus wilden volgen. We belegden enkele grotere evangelisatiebijeenkomsten, zoals in Sonapleu met 160 aanwezigen en 32 mensen die zich wilden bekeren. Veel tijd werd besteed aan het opzoeken van nazorggroepen, om een idee te krijgen van de voortgang en de kwaliteit van deze activiteiten. In Ivoorkust doen ongeveer 5000 nieuwe gelovigen mee in door ons begeleide nazorggroepen. Dat was vooral in het stamgebied Dan, in het mid-westen van het land. In Bouaké zagen we het begin van een kleine lokale *opwekking*. De beginnende kleine pioniersgemeente daar, waar we voor evangelisatiewerk mee samenwerkten, is inmiddels een middelgrote gemeente geworden. Veel overleg met de predikant die van moslimhuize stamt, en die een prachtig en weloverwogen boekje schreef met zijn *getuigenis*. Het zit goed in elkaar, maar door taalfouten en fouten in de logica en communicatie, moest ik het concept keer op keer afwijzen. Uiteindelijk is er een goed resultaat verschenen, en dat is in 5000 exemplaren gedrukt, uitgekomen begin december. Dit is een belangrijke stap vooruit in evangelisatie onder moslims. In Baguipleu werkt ds. Alfred Zranpiemi, die kortgeleden opnieuw meer dan 100 mensen trainde als leiders van nazorggroepen (net als vorig jaar in Bin-Houye). Hij is met nieuwe kringen gestart in drie afgelegen dorpen. Hij hoopt het werk te kunnen uitbreiden van het gebied van de stam Dan naar dat van de stam van de Guéré.

Liberia

Vanuit Ivoorkust hebben we twee keer de reis ondernomen naar Liberia. A.J. Krol werd vergezeld door de predikanten en teamleden uit Ivoorkust: Charles Bahi en Philippe Makaye. De eerste is aangewezen om ons werk in Engelstalig West-Afrika op te zetten, de tweede heeft veel contacten met kerkelijke leiders in Liberia. De eerste reis was slechts een kennismaking van enkele dagen. De tweede had plaats

in november. Twee conferenties voor predikanten over *Gemeentegroei* in Ganta (115) en Monrovia (89). In totaal telden we onder de conferentiedeelnemers 75 à 80 predikanten. We hadden contact met verschillende *theologische opleidingen*, het meest met de Evangelical Seminary of West Africa (ESWA), bedoeld als de meest prestigieuze theologische opleiding in de regio. In een zeer dicht bevolkte moslimwijk in Monrovia (Clara Town, met 75.000 inwoners) willen we een *evangelisatieproject* helpen opzetten. Er zijn ongeveer 25 nazorggroepen van start gegaan vanwege onze conferenties. Het ontvangende team moet echter leren transparant met geld om te gaan. We hadden er voortdurend vragen over. We hebben zeer kundige en invloedrijke personen aangetroffen om in de toekomst mee samen te werken. Liberia is ongeorganiseerd, arm en corrupt, vergeleken met Ivoorkust. Het land lijdt eronder dat de leiders van zeer wrede burgeroorlogen nog nooit bestraft zijn en nog altijd een grote invloed hebben.

Dem. Rep. Congo

Een zeer intensieve reis in juli/aug. Veel drukbezochte Gemeentegroei *conferenties*: Kinshasa (Centenaire, 260), Kinshasa-Masina (theologische opleiding, 190), Lubumbashi (60), Likasi (210), Kolwezi (115), Matadi (295), Kinshasa- Ndjili (800). Totaal: 1930 deelnemers aan de conferenties, waarbij ik steeds het grootste aantal gedurende de drie dagen van de conferentie tel. Van deze aantallen was ongeveer 50% predikant. Verder belegden we ook kleinere en sterk ingekorte *kringleiderstrainingen*, de belangrijkste in de kerk van ds. Nyamuke, de vicepresident van de Verenigde Kerk van Christus in Congo met 102 deelnemers. Sprekers voor de conferentie waren naast A.J.K. de predikanten Bernardin Luswa, Richard Mayoko en François Mufokoto. Ds. Nyamuke, die ongeveer 35 miljoen mensen (!) aanstuurt, was er de eerste conferentie en die in Matadi bij. We reisden samen met hem in zijn jeep naar die westelijke havenstad. We telden onder de deelnemers ongeveer 25 professoren theologie, drie decanen van theologische opleidingen en één voorzitter van een samenwerkingsverband van 14 universiteiten. Door *evangelisatie* en tijdens kerkdiensten zag ons team 90 mensen de stap naar Christus maken. Zeer belangrijke contacten hernieuwd en gelegd. In veel theologische opleidingen is ons boek '*Gemeentegroei compleet*' een leerboek voor de praktische theologie. We hebben besloten een *evangelisatieproject* te ondersteunen in het westen van het land (in de olifantenslurf, niet ver van de grens met Congo-Brazzaville) in het stadje plus regio Luozi, waar een enorme terugval is naar het oude animisme en waar christenen en kerken bedreigd worden. Begin december vertrok een team van 4 werkers naar de *pygmeeën*, in het oerwoud, in het centraal in het land gelegen gebied van Oshwe (Mai-Ndombe). Met behulp van City Bibles konden we ongeveer 30.000 Bijbeltjes verspreiden (Frans, Lingala en Swahili). In de gevangenis van Kikwit zijn in anderhalf jaar ongeveer 900 mensen tot geloof gekomen. Er zijn nazorgbijbelgroepen en er is een gevangenispastoraat geregeld.

Nepal/India

Ondanks de beperkingen door de covidepidemie (waaronder deze landen zeer hebben geleden) ging het werk door. In India kwamen meer dan 250 mensen tot geloof (Bihar en Uttar Pradesh). Er is een *Hindi vertaling* van ons nazorgboekje verschenen. In Nepal was een *tweede* druk nodig van ons nazorgboekje. In het gebied Bardiya en de naaste omgeving van de grote stad Nepalganj doen 2 à 300 mensen mee met *nazorgkringen*. Dat is in West-Nepal. In het gebied ten noorden van Kathmandu zijn grote stappen

gezet om ten noorden van de grens onder zeer moeilijke omstandigheden het Evangelie te brengen. In Kathmandu is een *nieuw evangelisatieproject* gestart door ds. Surya Sasankar, onze Nepalese leider, o.a. met behulp van een centrum voor bijlessen voor arme kinderen, waar we in West Nepal en in Oost-Nepal (3x) ook mee werken. In Oost-Nepal kwamen in de omgeving van Damak ongeveer 25 mensen tot geloof. Verder zag evangelist Santosh Ranapaheli de bekering van de hoofdpriester annex stamhoofd van de kleine *stam van de Dhimal* (10.000 personen), waardoor tallozen nu geïnteresseerd zijn in het Evangelie. Ook elders gaan alle evangelisatieprojecten goed door, o.a. in Bhojpur (waar diverse gemeenteleden aan covid zijn overleden) en in het gebied ten westen van de grote stad Biratnagar, in streken waar de Maithili taal wordt gesproken en waar bijna geen christenen zijn.

Financiën, lectuur en projecten

We eindigden 2020 met een grote *gift*, waardoor we konden beginnen met de vertaling/druk van enkele *boeken* (m.n. Jesus Multinational) in het Engels. Maar waar haalden we het geld vandaan voor de druk en de verzending van alle 4 standaardboeken en 3 brochures? Door enkele zeer grote giften van een voor ons (vrijwel) onbekende gever en andere van bij ons bekende gevers konden we dat inderdaad realiseren. Ook de reis naar Congo was duur, vooral vanwege de vlucht van en naar Lubumbashi. Ook waren er Franse *herdrukken* van diverse werken nodig, o.a. een vierde druk van 'Gemeentegroei compleet' en een zesde van ons nazorgboekje. Onze *grootste projecten* van dit moment zijn de *kinderbijbel* in de Bété taal (Ivoorkust) en een aanzienlijke uitbreiding van ons werk onder de *pygmeeën* (Congo). We zoeken langs andere dan de ons bekende kanalen giften voor het eerste, en we zoeken naar samenwerking met gelijkgestemde organisaties als een oplossing voor het tweede van de beide grote projecten. Dit zijn zaken die ons lopende budget ver te boven gaan.

Werk op twee niveaus

Het behoort tot de strategie van Facilite om op twee niveaus te werken, ten eerste aan de basis om in elk land modellen te ontwikkelen voor *evangelisatie*, vooral van de onbereikten, en ten tweede om de *geestelijke leiders* te adviseren en te vormen op het gebied van hun dagelijkse werk in de kerk. Beide lopen goed. Door evangelisatieactiviteiten en nazorgwerk bereiken we vele duizenden mensen, en door cursussen, conferenties en lezingen voor theologische opleidingen bereiken we ook honderden leiders, dit jaar zelfs duizenden. De lectuur die we kunnen aanbieden helpt daarbij aanzienlijk.

Uitbreiding

Onze leiders worden sterker. Dat betekent dat ze ook elders kunnen worden ingezet. Dit jaar werd Liberia toegevoegd aan de landen waar we werken. In Guinee (met als voortrekker ds. Philippe Makaye) en Sierra Leone zijn de eerste contacten gelegd, evenals in Kameroen en Congo-Brazzaville. Verder kwamen er uitnodigingen vanuit Maleisië en Burkina-Faso. Veel van het werk hiervoor ligt in de handen van de lokale (beter: regionale) werkers. Dat is goedkoper en zekerder voor de toekomst. Zo hebben mensen die in West-Afrika reizen en wonen geen visum nodig, en regionaal vliegen is goedkoper dan vanuit Nederland.

Communicatie

Mission Impossible, voornamelijk verspreid in kerkdiensten waarin ondergetekende voorgeeft, is dit jaar wegens de covidkwesitie niet verschenen. Wel wordt er zeer geregeld iets gepubliceerd als weblog, met ook veel zendingsinformatie op facebook (onder Facilite) en op onze site: www.bramkrol.com . Er is het afgelopen jaar een bedankbrief verzonden aan de gevers.

Bram Krol (Secr. Stichting Facilite)

13-12-2021