

# MISSION IMPOSSIBLE

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!

KRANT I

DECEMBER 2006

## ER STAAT EEN WONDER TE GEBEUREN IN NEPAL!!!



haar goeroe. Het liefst zou ze direct de grote stap naar Christus zetten, wat enkelen privé al gedaan hebben. Maar voorzichtigheid is vereist, want er komt nu ook oppositie. Daarom is het een grote stap vooruit, dat Bram Krol Yam Bahadur Limboo, een oude vriend van de goeroe, als tussenpersoon kon aanstellen tussen hem en de goeroe. De goeroe heeft als ook een contactpersoon aangewezen, en wel de voorzitter van zijn hoofdbestuur, Keher Sing Yongyang, een vriend van het Christelijke geloof.

600.000+ mensen op weg naar Christus? Het lijkt erop. Dat is zelfs voor Nepal ongekend, en zoiets is nauwelijks in de zendingsgeschiedenis voorgekomen. We moeten dit proces met veel gebed omringen, want de duivel zal niet stil zitten, en niemand komt 'automatisch' het Koninkrijk der hemelen binnen. Maar het is imposant en veelbelovend!

Goeroe en zijn vrouw kijken in 'Geslechte Bergen'



Bram Krol

Het meest imposante dat momenteel in Nepal lijkt te gebeuren, is dat de Kiratibeweging van goeroe Atmananda zoekt naar wegen om zich bij het Christelijke geloof aan te sluiten. In juni en november '06 heeft Bram Krol de goeroe bezocht, en deze vertelde dat hij wil breken met alle hindoeïnvloeden in zijn beweging. Hij ziet zichzelf als Christen, en wil met

zijn beweging Hem volgen. De Bijbel beschouwt hij als de uiteindelijke waarheid. Dat waren zeer gewaagde woorden, in juni 2006, die iedereen verastten.

Maar inmiddels is er een bijzonder proces op gang gekomen, en staat het hoofdbestuur van de Kirati Uplifting Movement geheel achter de plannen van

## DE GOEROE EN ZIJN KIRATIBEWEGING

[www.bramkrol.com](http://www.bramkrol.com)



Typische Kirati man en vrouw

In december 2003 kwam Bram Krol in contact met de Kirati Uplifting Movement – in naam een belangenorganisatie voor het bewaren van het culturele erfgoed en de religie van de Kirati. De Kirati zijn de oostelijke mongoloïde bergstammen in Nepal, voornamelijk de Limboos en de Rai-stam. Tijdens dit bezoek deed hij een wonderlijke ontdekking. In haar origine was deze beweging (deels) Christelijk. Haar oprichter, goeroe Phalgunanda, was in 1942 bekeerd door de bekende Indische gelovige Saddhu Sundar Singh. Maar toentertijd



stond de doodstraf op het Christen-zijn in Nepal. Alles wijst erop dat Phalgunanda onder cover van zijn Kiratibeweging het Christelijke geloof wilde brengen. Later in de jaren '40 sloot zich een zendeling bij hem aan, die vanuit India naar Nepal was gestuurd, Iman Sing Semjong, nadat deze tweemaal door de Nepalese politie met de dood was bedreigd.

Semjong was de evangelist, Phalgunanda de filosoof en de dromer. Hij droomde van een herstel van het oude Limboorijk, het laatste koninkrijk dat pas op het einde van de achttiende eeuw door het leger van Nepal werd overwonnen en bij Nepal gevoegd. Het is bij tijden een heel groot rijk geweest, groter dan het huidige Nepal, en heeft meer dan 1000 jaar bestaan.

Na onderwerping van het Kiratiland volgde er een zware onderdrukking. Het vruchtbare land werd afgepakt van de Kirati, en door de hogere kasten in beslag genomen. De Kirati leefden in grote armoede, en velen zijn uitgezwermd over noordoost India, Bhutan en Myanmar, om daar hun geluk te beproeven. De door Phalgunanda begonnen beweging was een eerste teken van hoop voor de Kiratistammen, die in Nepal ongeveer een miljoen mensen tellen, en in het aangrenzende deel van India nog eens 150.000. Er zijn in Nepal meer dan 600.000



aanhangers van de Kirati Uplifting Movement, en ook nog enkele duizenden in India. Er zijn enkele afsplitsingen van deze beweging, waarvan de Orthodoxe Kirati Movement de grootste is, met meer dan 10.000 leden. Ook daarmee heeft Bram Krol contact gelegd via evangelist Santos Nepali, die hen geregeld bezoekt.



## NEPAL EN HET CHRISTELIJKE GELOOF

In 1991, toen er een zekere mate van democratie en godsdienstvrijheid kwam in Nepal, werd het aantal Christenen op 30.000 geschat. Nu zijn er ruim een miljoen Christenen! De groei was vooral sterk in het centrum van het land onder de Tamangs, een mongoloïde bergvolk. Nu is er vrijwel overal groei, onder vele stammen en groepen, ook heel veel onder de donkergekleurde stammen in de vlakke (de Terai). Het meest resistent zijn de hogere kasten, vooral de Brahmins. Maar enkele Brahmin-evangelisten (o.a. van de Himalayan Evangelical Fellowship) brengen nu ook in die kringen het Evangelie.

## EVANGELISATIE GEVRAAGD!

In maart, als een reisgezelschap van Beter-uit Larumba hoopt aan te doen, de woonplaats van de goeroe, is er op verzoek van de Kirati een eerste evangelisatiebijeenkomst in die plaats! Dit is iets ongekends!!! Er zal een muziekteam, onder leiding van de sarangspeler Sujan Nepali aan deelnemen. De sarangi is de melancholieke Nepalese viool, een moeilijk te bespelen instrument, maar uitstekend geschikt voor evangelisatie. Sarangspelers zijn in Nepal troubadours, waar men graag naar luistert, en die een boodschap verkondigen door hun liederen.

## DE HIMALAYAN EVANGELICAL FELLOWSHIP

In 1976 werd een evangelisatiebeweging opgericht in Kalimpong (India, West-Bengalen) door lokale gelovigen, die de evangelisatie van het gehele Nepalees-talige gebied beoogden. Motor achter deze beweging was ds. M.H.Subba, een Limboo. Ds. Subba is nu 70 jaar, en werkt nog op volle kracht, hoewel veel van zijn taken worden overgenomen door zijn oudste zoon Matthias. De door hem gestichte beweging werkt nu in drie landen (India, Nepal en Bhutan), met ongeveer 50 evangelisten, in een gebied dat ongeveer 600 km. lang is en 125 km. breed; overwegend berggebied, uitlopend in de Noord-Indische vlakke (de Dooars). De H.E.F. gebruikt als voertaal het Nepalees, met daarnaast nog 15 andere talen (Bengaals, Hindi, Sikkimmes, Lepcha, Limboo e.a.) Ze heeft vele duizenden mensen tot geloof zien komen.

Santos Nepali uit Damak is één van haar evangelisten. Yam Bahadur Limboo is oudste in de Vrije Presbyteriaanse Gemeente in Damak, en tot geloof gekomen door het getuigenis van Santos. Zijn vrouw was gedurende vele jaren vice-presidente van de Kirati-vrouwenbeweging. Vanaf 1977 heeft Bram Krol het werk van de H.E.F. in Nederland bekend gemaakt, en vanaf 1983 reist hij geregeld naar Noord-India en Nepal. Er zijn meer doorbraken dan alleen onder de Kirati. Recentelijk zijn bijvoorbeeld kleinere bewegingen op gang gekomen onder de Santalistam (Nepal), de Rajbongsi-kaste (Nepal) en (in India) onder de Sherpa's.

Santos Nepali,  
Keher Sing Yongyang  
en Yam Bahadur Limboo



## Manifestatie van eenheid

Er is in oktober al een massale bijeenkomst geweest van Christenen en (vooral) Kirati met 20 - 30.000 mensen in Damak. Evangelist Santos Nepali getuigde van een goed strategisch inzicht door dit te organiseren. Het is voor mij (Bram Krol) nog steeds een raadsel hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen! Tijdens die bijeenkomst hebben de Kirati gezegd dat ze zichzelf als Christenen zien, en dat ze dezelfde God dienen (of willen gaan dienen). Daaruit blijkt, dat niet alleen de leiding van hun beweging, maar ook de mensen van het grondvlak deze kant uit willen!

## EEN BIJZONDERE REIS VAN BETER-UIT, 27 FEBR. — 17 MAART 2007

Vaak vragen mensen of ze niet eens mee kunnen naar Nepal. Ze zouden al die bijzondere wonderen van God ook wel eens willen zien. Maar ze schrikken terug voor de kosten en de ontberingen van zulke reizen. Het andere voedsel, soms acht uur lopen in ruig berggebied met zware backpacking, de onhygiënische toiletten (als die er al zijn...), het onvermogen om te communiceren, een storend gebrek aan privacy, vieze bedden...

Nu is er een mogelijkheid voor zo'n reis zonder al die ongemakken. Deze zal grotendeels toeristisch zijn, om het

mooie Nepal te leren kennen, deels een kennismaking met het zendingswerk van de H.E.F., en vooral, met de goeroe en zijn beweging. (Dat wordt het meest ruige stukje van de hele reis, hortend en stotend per Tata-bus bergopwaarts...) Nog nooit hebben buitenlanders zo van nabij kennis gemaakt met de bijzondere Kirati-cultuur, met haar klederdracht, grote trommels en dansen. Deze reis is uniek, omdat het reisgezelschap o.a. de eerste openlijke evangelisatie in Larumba mag meemaken! Nooit kunnen buitenstaanders zo met hun neus bovenop een zo grote omwenteling in de kerkgeschiedenis staan!

[www.bramkrol.com](http://www.bramkrol.com)

De reis wordt georganiseerd door de nestor van het toerisme in Nepal, de heer G.S. Paudel. Reisleider is Bram Krol, die al 25x het gebied van de Himalaya bezocht. Van het HEF-werkgebied worden verder aangedaan: **Damak, Jandaul** (in de vlakke, met haar bijzondere huizen), in de bergen **Pakhribas** en het schilderachtige **Saney**, plus de stad **Biratnagar**. Verder: het befaamde **Pokhara**, natuurpark **Jitwan** (met olifanten en neushoorns) en **Kathmandu** en omgeving. Voor informatie: [www.beter-uit.nl](http://www.beter-uit.nl) (zie 'groepsreizen'), en: [www.bramkrol.com](http://www.bramkrol.com)

### Boeken en films

*Geslachte bergen*, Bram Krol, uitg. Johannes Multi Media, Amerongen, 2004, met 12 pag. unieke foto's, E 12,50 (een reisverslag; beschrijft m.n. de eerste kennismaking met goeroe Atmananda).

*Geslachte bergen*, een film op dvd van Wart Burggraaf uit Vaassen, E 10 (over dezelfde reis als het boek; duur ruim 20 minuten).

*Ik zag God in de Himalaya*, Bram Krol, uitg. Gideon, Hoornaar, 1994 (er zijn nog enkele exemplaren over. Korte, ontroerende verhalen uit de praktijk van de H.E.F.), E 7,25. Te bestellen via: [www.bramkrol.com](http://www.bramkrol.com), of telefonisch (voorzover aanwezig... 0183-627789).

**De opbrengst van de verkoop gaat naar Gemeentegroei-internationaal. Deze boeken/film kunt u ook zelf t.b.v. de zending verkopen; in dat geval met korting verkrijgbaar. Leg ze op de boekentafel van uw kerk!**

### Verder nieuws

1. In Kathmandu is Norbu Tamang bezig met de Nepalese vertaling van het boek *Gemeentegroei compleet* van Bram Krol (uitg. in het Nederlands bij Gideon-Hoornaar, 2001), omdat daar een grote behoefte aan bestaat. Dit project wordt mogelijk gemaakt door 'Gemeentegroei-internationaal' van Agapè. (Dit boek bestaat ook in het Frans en Engels).

2. Yam Bahadur Limboo (Damak) werkt los van de H.E.F. (uit tactische overwegingen), en wordt ondersteund door St. Facilite voor zijn werk met de Kiratibeweging.

### Wilt u nieuws over dit bijzondere werk ontvangen?

Wie geregeld (10 – 12 keer per jaar) per e-mail het zendingsnieuws van Bram Krol wil ontvangen, kan zich daarvoor opgeven via zijn website: [www.bramkrol.com](http://www.bramkrol.com) Zo kunnen ook lezingen worden aangevraagd. Voor meer zendingsboeken (over Congo), zie de website van Bram Krol.

\* Meest dringende noden van dit moment:

a. Bijdragen voor de aanschaf van een nieuwe, grote jeep en de invoer daarvan, voor een mischien wel spectaculaire zendingsreis door een 'onbereikbaar' gebied in Congo, langs de grens met Angola, waar vele duizenden Christus willen leren kennen (o.a. in de steden Kahemba en Tembo)! (ongeveer 30.000 euro)

b. Salaris en reiskosten voor Y.B.Limboo (1000 euro p.j.) en verspreiding van Bijbels onder de Kirati-leiders (100x 5 euro = 500 euro).

c. Hulp voor het onderwijs in Larumba (aanschaf leermiddelen), 1175 euro.

Wie enkele keren per jaar de H.E.F.-Nieuwsbrief per post wil ontvangen, kan zich op bovenstaande wijze opgeven, of via: Fam. Th. Duijf, V.d.Zaenlaan 20, 1215 SM Hilversum (035-6215960).

Voor wie wil bijdragen aan dit werk, dat financieel vaak aan een zijden draadje bungelt: via St. Agapè, Postbank 1021474, onder vermelding van: Gemeentegroei-internationaal.

Via Stichting tot steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship Postbank nr. 4326774 te Hilversum (speciaal bestemd voor de H.E.F.).

Via St. Facilite te Gorinchem, Postbank nr. 9054661 (nu nog t.n.v. A.J.Krol – inz. Churchgrowth)

Deze krant wordt u aangeboden door:

Stichting tot Steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship, Hilversum

Gemeentegroei-internationaal (Agapè), Doorn

en: St. Facilite, de ondersteunende organisatie voor het internationale zendingswerk van Bram Krol, Gorinchem.