

MISSION IMPOSSIBLE

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!

KRANT 2

MEI 2007

EERSTE EVANGELISATIEBIJEENKOMST ONDER DE KIRATI'S



Kiratidanseressen

In maart j.l. maakte een reisgezelschap van Better-uit een zendingsunicum mee: de eerste evangelisatiebijeenkomst in het hoofdkwartier van goeroe Atmananda. Er waren 4000 mensen aanwezig bij deze grotendeels culturele happening met veel folkloristische dansen. Maar het was misstil toen Bram Krol het Evangelie bracht, en het maakte diepe indruk. Hij wordt door de goeroe als diens gelijke gezien..., sinds juli 2006. Het hoofdbestuur van de Kiratibeweging en de goeroe hebben opnieuw benadrukt dat ze inderdaad Christus willen volgen, met hun hele aanhang, 600.000 mensen minimaal in Nepal, en enkele tienduizenden in India, vooral in Sikkim. Dit zou wel eens de meest imposante beweging naar Christus kunnen worden van dit moment in de hele wereld!

De Kirati is een verzamelnaam voor verschillende bergstammen uit het oosten van Nepal, voornamelijk de Limboos en de Rai. Ook in de dorpen willen velen Christen worden.

Het bijzondere is, dat juist deze goeroe degene was die twintig jaar lang de verkondiging van het Evangelie in zijn gebied wist te remmen. Door een aantal wonderlijke ervaringen en ont-

moetingen is er een enorme kentering gekomen! (zie: *Geslechte bergen*). Nu wil juist hij – als een voortrekker - Christen worden. Omdat zijn stam een wonderlijk mengsel van Hindoeïsme, Boeddhisme en animisme aanhangt, wat ze niet gemakkelijk loslaten, zal de omslag nog wel wat tijd vergen. Toch hebben velen de eerste stappen naar Christus al gezet, o.a. twee leden van het Kirati-hoofdbestuur van 17 man.

De goeroe woont in Larumba, een uitgestrekt dorp met meer dan 20.000 inwoners, op zeven uur lopen van Damak, de dichtstbijzijnde stad in de vlakte van oostelijk Nepal. Er is loopt daar geen weg, hoewel in de droge tijd de bussen door de rotsige rivierbedding hotsen naar Larumba en verder.

Maar ook lopend gaan Santos Nepali (regionaal leider van de Himalayan Evangelical Fellowship) en Yam Bahadur Limboo vanuit Damak naar Larumba, en speciaal naar Mangsebong (plaats van God), de woonwijk van de goeroe, waar ook enkele tempeltjes staan. God is bezig Zich woning te maken onder de Kirati!

4000 razend enthousiaste mensen in Nepal!



De goeroe en zijn vrouw



Welkom in het dorp Saney



Evangelisatiemuziek in Larumba



Typische Limboo-trommel

ECHTE, OUDERWETSE OPWEKKINGEN IN CONGO



Misschien dat niemand gelooft dat ze nog bestaan, de krachtdadige, massale opwekkingen, zoals in de tijd van Wesley of Finney. Maar geloof het of niet, in Congo gebeuren ze. In minder dan 4 jaar zijn er bijna 75.000 mensen tot geloof gekomen, en hele gebieden zijn veranderd.

Het begon in de stad Bulungu (80.000 inw.), 450 km. zuidoostelijk van Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, in februari 2004. 10.000 mensen kwamen tot geloof in vier dagen tijd. Een jaar later bleek pas welke invloed deze beweging van de Geest in de stad had. De helft van de politiemacht was weggestuurd, want er was bijna geen misdaad meer. Het kerkelijke leven was vernieuwd en verlevendigd. En in het kielzog van de opwekking, als direct gevolg ervan, waren er economische veranderingen, die de diepe armoede van de stad ombogen in gunstige richting. (Beschreven in *Als Gods Geest neervalt...*)

Ook met onze reis van jan./febr. j.l. waren er opwekkingen. In Tambutseke, een dorp met tegen de 5000 inwoners,

kwamen zovelen tot geloof (naast degenen die al gelovig waren), dat er misschien geen enkele ongelovige meer te vinden is. In Tembo (40.000 inw.), moeilijk bereikbaar, omdat de weg helemaal verdwenen is (ik moest ongeveer 70 kilometer lopen, deels met mijn koffer op het hoofd) kwamen bijna 2000 mensen tot geloof, en het enthousiasme klinkt nog na in mijn oren. Het is een grensstadje met Angola. Voor het eerst werkten de diverse kerken er samen, vanwege ons bezoek.

Dit werk gaat door. Er is geld nodig voor nieuwe edities nazorgmaterialen, Bijbels en dergelijke. Er wordt een boek gedrukt bestemd voor de instructie van kringleiders. Dat is geen luxe. Minstens 40.000 mensen doen mee aan door ons opgezette kringen, overal waar we komen. Ook elders in Congo bestaat er belangstelling voor de Franse vertaling van *Dynamiek in uw kring*.

www.bramkrol.com

Doopsgezinde kerk in Tambutseke



Tot ver in Angola worden hele dorpen bekeerd!

Misschien dat niemand gelooft dat ze nog bestaan, de krachtadige, massale opwekkingen, zoals in de tijd van Wesley of Finney. Maar geloof het of niet, in Congo gebeuren ze. In minder dan 4 jaar zijn er bijna 75.000 mensen tot geloof gekomen, en hele gebieden zijn veranderd.



Op dit bed van de medische post Tambutseke bevallen de vrouwen. Is hier geen hulp nodig?



Massale beslissingen!



Twee teamleden



Door een financieel wonder werd de reis mogelijk!



WONDER ONDER DE SHERPA'S

De felste anti-christelijke sociale en culturele leider van de Sherpa's, Pemniba, is tot geloof gekomen, ruim een jaar geleden. Zijn vrouw werd genezen door Jezus, die ze in een droom ontmoette. Dit heeft Pem – zoals zijn vrienden hem noemen – ervan overtuigd dat niet het Sherpa geloof (Tibetaans Boeddhisme) de grote waarheid en de hoop voor de wereld is, maar Jezus! Tot verbazing van vriend en vijand is hij nu de leider van een kleine Christelijke gemeenschap in Lava, in India (in het noorden van de deelstaat West-Bengalen). De Sherpa's zijn één van de hoogstlevende volken op aarde. Ze staan bekend als berggidsen naar de Mount-Everest. Het is een trots volk, dat van alle stammen in de Himalaya zich het meest tegen het Christelijke geloof verzet. Zal Pem een doorbraak betekenen? Tot in Nepal en Tibet trekt zijn ommekeer de aandacht. In het najaar verschijnt er een boek over dit bijzondere gebeuren, deze directe ingreep van God. Bram Krol legt er nu de laatste hand aan. Het zal verschijnen bij uitgeverij Gideon.

Pemniba en Doma Sherpa, de vrouw die wonderbaarlijk werd genezen

Norbu en Diky Sherpa, de eerste Sherpa gelovigen in Lava



DE PYGMEEËN IN CONGO

doorbraken in het ontoegankelijk regenwoud

De evangelisten Beka en Dieudonné, geholpen door vrijwilligers, zijn rasechte, pygmese pioniers. Ze maken tal van tochten van 100 – 200 kilometer dwars door ontoegankelijk gebied, om de afgelegen wonende pygmeeën op te zoeken, die nog geheel verstoken zijn van het Evangelie. In kleine dorpjes, waar de mensen vrijwel naakt zijn, analfabeten, gebukt onder een groot gevoel van minderwaardigheid, ontstaan kerkjes. Elke maand komen er honderden mensen tot geloof. Zij worden op hun beurt weer dappere evangelisten, en verbreiden het geloof door zang en dans.



Ds. Antoine Tseki en zijn gezin, medewerker van Gemeentegroei-internationaal in Congo

Juist de pygmeeën worden erg gediscrimineerd door de overige bevolking. Zelfs recentelijk zijn er velen opgegeten door rebellen – in Congo bestaat het kannibalisme nog! (Zie: Schreeuw uit het oerwoud.) We mogen deelhebben aan een razend boeiend en vruchtbaar stuk zendingswerk! De bekeerde pygmeeën zijn duidelijk veranderde mensen!

DE HIMALAYAN EVANGELICAL FELLOWSHIP

In 1976 werd een evangelisatiebeweging opgericht in Kalimpong (India, West-Bengalen) door lokale gelovigen. De initiatiefnemer was ds. M.H.Subba. Hij is nu 71 jaar, en werkt nog op volle kracht, hoewel veel van zijn taken al zijn overgenomen door zijn oudste zoon Matthias. De H.E.F. werkt in Noord-India, Nepal en Bhutan, met ongeveer 50 evangelisten, in een gebied dat ongeveer 600 km. lang is en 125 km. breed; overwegend berggebied, uitlopend in de Noord-Indische vlakte. Men gebruikt als voertaal het Nepalees, met daarnaast nog 15 andere talen (Hindi, Sikkimnees, Lepcha, Limboo e.a.) Ze heeft duizenden mensen tot geloof zien komen. Vanaf 1977 heeft Bram Krol het werk van de H.E.F. in Nederland bekend gemaakt, en vanaf 1983 reist hij geregeld naar Noord-India en Nepal.

Wie enkele jaren per jaar de H.E.F.-Nieuwsbrief per post wil ontvangen, kan zich opgeven bij fam. Th. Duijf, V.d.Zaenlaan 20, 1215 SM Hilversum (035-6215960).

Boeken en films

Geslachte bergen, Bram Krol, uitg. Johannes Multi Media, Amerongen, 2004, met 12 pag. unieke foto's, € 12,50, (een reisverslag; beschrijft m.n. de eerste kennismaking met goeroe Atmananda).

Schreeuw uit het oerwoud, Bram Krol, uitg. Johannes Multi Media, Amerongen, 2003, met veel originele foto's van de pygmeeën, € 12,50.

DVD: *Geslachte bergen*, een film van Wart Burggraaf uit Vaassen, € 10, (over dezelfde reis als het gelijknamige boek; duur ruim 20 minuten)

DVD: *Als een lopend vuur...*, € 10, over een bezoek aan de net-gekerstende pygmeeën uit de omgeving van Mbandaka en een kijkje bij opwekkingsbijeenkomsten (duur: ong. 50 minuten). Te bestellen via: www.bramkrol.com.

De opbrengst gaat naar Gemeentegroei-internationaal. Deze boeken/films kunt u ook zelf t.b.v. de zending verkopen; in dat geval met korting verkrijgbaar. Leg ze op de boekentafel van uw kerk!

Zendingsboekenactie: *Geslachte bergen* + *Schreeuw uit het oerwoud* + *Maki adieu!* (een aangrijpend, echt gebeurd verhaal, waarin de hoofdpersoon nu de boekhouder van Gemeentegroei-internationaal in Congo is) tezamen voor € 23,50 (i.p.v. € 38,85, dus 40% korting!!!), buiten de verzendkosten. Te bestellen via de website of via Bert van Ameijde: 0345-611862. De opbrengst gaat naar Congo/Nepal. Ideale cadeaus. Deze boeken moeten onder de aandacht van velen komen! God doet zeer grote dingen in de wereld, maar helaas is dat bij velen niet bekend.

Verder nieuws

In Kathmandu is Norbu Tamang bezig met de Nepalese vertaling van het boek *Gemeentegroei compleet* van Bram Krol (uitg. in het Nederlands bij Gideon-Hoornaar, 2001). Dit project wordt mogelijk gemaakt door 'Gemeentegroei-internationaal' van Agapè. (Dit boek bestaat ook in het Frans en Engels).

REIZEN VOOR DE ZOMER VAN 2007

Opnieuw hoopt Bram Krol naar Congo en Nepal/India te gaan. In Congo hoopt hij de pygmeeën te bezoeken in het noorden van de Bandunduprovincie, en in Nepal de Kiratigemeenschap. Mogelijk legt hij dan ook weer bezoeken af bij hooggeplaatsten in Nepal. De laatste keer had hij diverse interessante ontmoetingen in Kathmandu, o.a. een diner met twee parlementsleden, onder wie een oud-minister.

Wilt u nieuws over dit bijzondere werk ontvangen?

Wie geregeld (10 – 12 keer per jaar) per e-mail het zendingsnieuws van Bram Krol wil ontvangen, kan zich daarvoor opgeven via zijn website: www.bramkrol.com Zo kunnen ook lezingen worden aangevraagd. Voor meer zendingsboeken, zie de website van Bram Krol.

* Meest dringende noden van dit moment:

- Bijdragen voor het werk onder de pygmeeën (Bijbels en liedboeken, medische en sociale hulp, radio-communicatie apparatuur).**
- Opwekkingsbijeenkomsten in Congo (d.w.z. dure en verre reizen per jeep). Zo'n reis komt voor het opwekkingsteam op 3500 à 4500 euro voor 4 weken.**
- Salaris en reiskosten voor Y.B.Limboo (1000 euro p.j.) en verspreiding van Bijbels onder de Kirati-leiders (100x 4,5 euro = 450 euro).**
- Hulp voor het onderwijs in Larumba (aanschaf leermiddelen), 1175 euro.**
- Nieuwe fietsen voor de evangelisten onder de pygmeeën, 240 euro per fiets incl. vervoer.**
- Motorfiets voor de leider van het werk in de Bandundu, ds. Luswa, en voor nazorgwerker Yves Kangu, 3500 euro per stuk, om de opwekkingsgebieden te bezoeken. Het reizen in de Bandundu is een groot probleem; meestal is er totaal geen vervoer mogelijk.**

Wie wil bijdragen aan dit belangrijke werk, kan dat doen via een overboeking aan St. Agapè te Doorn, Postbank 1021474, onder vermelding van: Gemeentegroei-internationaal.

Deze krant wordt u aangeboden door:

Stichting Facilite te Gorinchem

Contactadres: Facilite, C.v.Marxveldtstraat 14, 4207 MK Gorinchem, tel. 0183-627789 (voor zover bereikbaar, anders: Bert van Ameijde, 06-53293605).