

MISSION IMPOSSIBLE 6

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!

Mei 2011



Highlanders Ministry

Hoog in de bergen van Nepal wonen de Dolpa's, de Kerungs en de Sherpa's, vaak ruim boven de 3000 meter. Hun leven is hard en taai. Ze zijn alle drie van Tibetaanse afkomst, en staan in contact met stamgenoten in Tibet. Het zijn orthodoxe boeddhisten. Hen wil Norbu Tamang bereiken. Hij heeft al een klein groepje (10 mensen) tot geloof zien komen onder de Sherpa's uit het Dolakha district als allereersten van hun groep. Nu wil hij de Kerungs bezoeken, een kleine stam van



Zendingspionier Norbu Tamang met vrouw en dochter

25000 mensen. Zij zijn de enigen die vrijelijk de grens met Tibet over kunnen, omdat de stam aan beide zijden van de grens woont. Onder hen is geen enkele christen. Zal deze man van Bhutanese afkomst, stammend uit een priesterclan, hen kunnen bereiken? In mei/juni hoopt hij hen te bezoeken. Hij wordt bijgestaan door de muziekgroep van de twee zoons van Dhruva (onze secretaris in Nepal), waarin ook een recent bekeerde Sherpa uit Dolakha meedoet.

Dhruva Adhikari wil vooral in enkele onbereikte dorpen in het Bhojpurdistrict werken. Dat betekent lange zwerftochten, slapen in bedden met vlooiën, gebrek aan hygiëne... Ook in Nepal willen maar weinigen zulk werk doen.

Over de doorbraak van het evangelie onder de Sherpa's gaat het boek 'Lik in Lava' (zie www.bramkrol.com)

Twintigduizend onbereikte pygmeëen

Met hun laatste zendingsreis in het oerwoud vonden de predikanten Matthieu en Esaïe uit Kinshasa in het noorden van de Bandunduprovincie een grote groep pygmeëen, nog vrijwel onbereikt met het evangelie. Ze hebben beloofd terug te komen, vóór de zomer van 2011. Nog steeds zijn er een twaalftal gebieden met duizenden pygmeëen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. We willen ze stap voor stap bereiken. Vanuit Kikwit en Idiofa vertrekken in mei/juni de predikanten Jean en Vincent naar de pygmeëen in het gebied van



Op reis in het oerwoud

Nkau, die in ontoegankelijke streken een schuilplaats zoeken, want ze worden erg onderdrukt. Ze zijn schuw en wantrouwig. De nazorg zal gedaan worden door nauwelijks opgeleide stamgenoten. Dat is al weer een grote stap vooruit, vergeleken met een jaar eerder.

Reizen in de eindeloze oerwouden is niet zonder gevaar. Vorig jaar keerde ds. Matthieu gewond terug, en ook ds. Vincent kwam toen in het ziekenhuis terecht. Het is een wonder dat we deze medewerkers gevonden hebben. Ze durven het aan te slapen op zeer smalle bedden van bamboelatten, en hebben soms dagen achtereen weinig of niets te eten. Ze doen het uit liefde voor hun medemens.



Pygmeëen jongetje

Bijbels en nazorgmaterialen

Hoe wil je in Kongo aan een Bijbel komen? Dan moet je naar de hoofdstad, niet zelden een reis van honderden kilometers op een afgeladen vrachtwagen. Maar dat kost je wel 10 of 11 dollar voor een Bijbel en 50 dollar voor de reis, terwijl je hooguit één euro per dag verdient. Na een reis van meer dan een week kan het zijn dat je te horen krijgt dat alle Bijbels zijn uitverkocht... Veel kerken hebben geen enkele Bijbel, en soms de dorpen in de omtrek ook niet. Door enkele grote giften en toezeggingen kunnen we Bijbels verspreiden. Ook nazorgmaterialen zijn schaars en duur. We hebben nieuwe materialen laten drukken in Nepal, voor minder dan de helft van de prijs die je in Kongo betaalt.

Bijbels zijn wel voor handen in Nepal, voor ongeveer acht dollar. Dat is duur voor iemand die slechts 200 dollar per jaar verdient. Hij moet toch ook eten, en de prijzen van brandstof en groenten schieten de lucht in. Ook in Nepal hebben we een Bijbelproject. De eerste Bijbels waren bestemd voor geïnteresseerde Kirati uit Larumba, die ze met tranen in de ogen aanpakten.

Evangelisatiecampagnes in Kongo

In de zomer van 2011 hopen we grote evangelisatiecampagnes te houden in Bandundu-ville (275.000 inwoners) en Mbuji Mayi (1.000.000 inwoners) en omgeving. Het zijn beide provinciale hoofdplaatsen. Een jaar geleden hadden we in Mbuji Mayi een samenkomst met 10.000 aanwezigen, en het ziet er naar uit dat het er deze zomer nóg warmer aan toe zal gaan. Zulke campagnes zijn zeer effectief. We werken samen met o.a. de écht Afrikaanse Evangelische Kerk van de Getuigen van Jezus en ds. Kabalu, een Pinksterleider, die de afgelopen jaren 500 gemeenten heeft gesticht door middel van grote campagnes.



Samenkomst met 10.000 bezoekers in Mbuji Mayi (zomer 2010)

Een schooltje en een ziekenhuisje

In Balamvita, in de vlakte van Oost-Nepal, hebben we een schooltje laten bouwen. Dat kwam omdat de kindertjes van de Santali's (kastelozen) geweigerd werden op de staatsschool. Eén kerk in het bijzonder heeft hier aan gewerkt. Nu kunnen 36 Santalikinderen onderwijs



Ziekenhuiscomplex in Larumba

volgen. Maar er is sinds de opening wel iets veranderd. De kastentegenstellingen zijn aanzienlijk verzacht. Niet alleen Santali zijn tot geloof gekomen (sinds 1 januari weer 4 gezinnen), maar ook leden van andere kasten, ook de hoogste. In het schoolbestuur zijn diverse kasten vertegenwoordigd, wat twee jaar geleden nog ondenkbaar was. Nu doet zich een ander probleem voor. Onze 'moderne' school trekt ook kinderen voor wie het schooltje niet bedoeld is. Je kunt ze toch niet weigeren?

Santosh Nepali is in Balamvita de grote voortrekker. Hij is ook onze contactman voor de Kirati, een grote stam met een halfvergeten monotheïstisch verleden. In hun hoofdkwartier, Larumba in Oost-Nepal mochten we een ziekenhuisje bouwen met giften uit Nederland. Bij de inwijding werd met luider stem verkondigd, dat de God van de Christenen blijkbaar veel om de Kirati

geeft. Hun leiders staan erg open voor het geloof. Dat opent veel deuren.

Er staan weer nieuwe projecten te wachten. In Ramechhap (Nepal) een naaiproject om straatarme mensen van de lagere kasten aan een eigen inkomen te helpen, samen met een oud-minister van landbouw. Met Norbu een project in Dolakha om jongeren een kans te geven om te studeren en in Mbuji Mayi (Congo) hebben we geluidsapparatuur nodig voor de grote campagnes. We willen dat in handen geven van onze medewerker daar, ds. Jean de Dieu (Johannes de Heer), zodat hij er mee kan blijven werken. De kosten variëren van 3300 tot 5400 euro per project. Wie kan ons helpen?

Gemeentegroei, de motor van ons werk

Je zou hen moeten zien, de predikanten die een cursus Gemeentegroei volgen. Eerst kijken ze de kat uit de boom. Maar dat slaat al heel snel om in enthousiasme. Ze vinden de cursus buitengewoon praktisch. In Rangpo (Sikkim, India) lieten enkelen zelfs een paar traantjes bij het afscheid, zó hadden ze van de lessen genoten. De aanvragen voor cursussen stromen binnen.

Ook in Kongo is het animo van de cursisten (predikanten, oudsten, evangelisten e.d.) buitengewoon. Daarmee begon in dat land ons werk in 1997. Nu ligt er het verzoek van de leiding van de Verenigde Protestantse Kerk (die 20 miljoen mensen telt) om samen met hen in alle grote steden dergelijke cursussen te geven. Dit om de kerk te versterken, nu de islam in dat land (gesubsidieerd vanuit Saoedi Arabië en tot voor kort door Khadaffi) zo sterk groeit. Een sterke, gezonde kerk is het beste middel tegen afdwaling.



Gespreksgroepje tijdens conferentie in Biratnagar (Oost-Nepal)

Voor projecten, lektuur, plannen en het laatste nieuws, zie:

www.bramkrol.com

BOEKEN AANBOD

Lik in Lava. € 12,50, excl. verzendkosten. Over de eerste doorbraak van het evangelie onder de Sherpa's in Noord-India. Met prachtige foto's.

Als Gods Geest neervalt... € 5,00. Hoe een opwekking kan uitbarsten – in dit geval in de stad Bulungu in Kongo.

Jesus Multinational. € 14,95. Waarom was de kerk in de eerste eeuw zo groot, al had ze geld noch macht? Wat kunnen wij daarvan leren?

NIEUW: *Dynamiek in uw gesprek*. € 8,50 en *Dynamiek in uw preek*. € 10,00



Kiritiman in klederdracht

Voor bestellingen en verdere informatie, zie: www.bramkrol.com



*Het bergstadje Taplejung
(Nepal, waar we een
conferentie hadden) in
feesstemming.*