

De hele wereld moet horen hoe machtig
Jezus is!

IMPOSSIBLE

Het gelovige dorpshoofd van Doueleu, Ivoorkust

In Doueleu (1500 inw.) was begin van dit jaar nog geen enkele gelovige. Het dorp wilde haar eigen cultuur en religie bewaren, ten koste van alles. Maar toen wij daar in februari kwamen, en vroegen iets te mogen vertellen over de cultuur en herkomst van hun stam (Dan), was dat wel in orde. We merkten dat het dorpshoofd (de leider van het occultisme in die plaats) doodziek was. We brachten hem naar een ziekenhuis in de buurt, waar men hem kon helpen. Hij herstelde, en is nu weer gezond. Nu wil hij dat het hele dorp christen zal worden. Er zijn nu al 3 nazorggroepen. Die willen een gemeente vormen. Er waren in juli 45 gelovigen. Daar kwamen toen 14 nieuwe gelovigen bij.



Het dorpshoofd in het midden; rechts medewerker ds. Gue

Het vreemde Lac Matshi in de Dem. Rep. Kongo



Een onbereikbare plaats. De weg ernaar toe is over zeker 20 kilometer helemaal verdwenen, weggespoeld door de tropische regens. De overheid doet niets. Maar we zijn er gekomen, eind juli van dit jaar. Het stadje met 10.000 inwoners heeft een cultuur die afwijkt van alles en iedereen in Kongo. Wanneer er een gast logeert, gaat de heer des huizes 's nachts elders slapen. Het huis en de vrouw zijn voor de gast. Ongeveer 300 mensen kwamen er tot geloof, en honderden anderen zijn belangstellend. In oktober gaat Luswa, de directeur van Facilite in Kongo, erheen, om de nazorggroep die we daar hebben opgezet te versterken en anderen voor de nazorg op te leiden.

Ds. Richard Mayoko bij het meer van Lac Matshi.

Het meisje met de boze geest, Nepal

In Larumba, de plaats waar goeroe Atmananda van de Kiratistammen woont, werd vorig jaar een meisje van een jaar of 13 bij me gebracht. Ze was bezeten, zeiden de mensen. Ik heb voor haar gebeden. In maart werd ze aan me voorgesteld, inmiddels 14 jaar oud en de beste leerling van haar schoolklas. Ze wil gedoopt worden, en omdat er meer mensen in haar directe omgeving christen zijn geworden (mede door haar getuigenis), zal er een gemeente worden gesticht. De ene na de andere persoon zegt: "Jullie geloof verandert mensen. Dat willen wij ook."



Goeroe Atmananda

Agboville, Ivoorkust, een niet-verwachte doorbraak

Agboville is een grote stad met 125.000 inwoners. Er zijn veel kerken, maar die waren erg teleurgesteld merkten we tijdens de cursus Gemeentegroei. Een kerk uit Zwitserland had er een grote evangelisatie-campagne gehouden in het stadion, en dat kostte bijna 10.000 euro. Maar er kwam helemaal niemand tot geloof. "Evangelisatie werkt hier niet," zeiden de predikanten. Op een avond gingen we evangeliseren, heel eenvoudig, van huis tot huis, in een dorp in de naaste omgeving, Grand Morié. Die avond gaven 85 mensen te kennen Christus te willen volgen. Dat is uitzonderlijk veel! Voor evangelisatie heb je geen stadion en dure posters nodig...



samen met twee werkers uit Ivoorkust, links ds. Philippe Makaye, de pionier van Grand Morié

De eerste gelovige in Zwart-Afrika was een Danië

In Handelingen 8 staat de geschiedenis van de bekering van de minister van financiën van de kandake van Ethiopië. Ik kwam er kortgeleden achter dat dit een titel is, die zoveel als koningin betekent, die gebruikt werd in de Merotische taal, de taal van Meroë. En Meroë was de stad van het grootste rijk dat in de Soedan bestond, toentertijd, mogelijk gebouwd door Joden. Dat er in de Bijbel staat: Koningin van Etrhiopië, is op zich juist. Alles ten zuiden van Egypte werd toen zo genoemd. De minister was een Jood, want hij ging op bedevaart naar Jeruzalem en las en sprak Hebreeuws. Bekend is dat de overgrote meerderheid van de Joden ten zuiden van Egypte in die tijd afkomstig was uit de stam Dan. Toen ik dat vertelde in de kerk in Téapleu ging er een gejuich op onder de aanwezigen, allen van de stam Dan. "God heeft jullie uitgekozen om Afrika het Evangelie te brengen!" Er ontstaat een zendingselan over de gelovigen van de stam Dan!



Gitarist in de kerk van Téapleu



Bijbelschool voor Anisha uit Sarandara, Nepal

Anisha was één van de eersten die een jaar geleden in haar dorp, hoog in de bergen, tot geloof kwam. Ze kreeg toen voor het eerst een Nieuwe Testament in handen. Ze is erg leergierig, en heeft ons gevraagd een opleiding aan een bijbelschool in Kathmandu voor haar te betalen. "Mijn hele dorp moet 't horen!" zei ze. Inmiddels is Ekraj Limboo parttime evangelist geworden in Sarandara. Hij is van dezelfde stam als de bewoners van dat dorp en kent ook hun stamtaal.

Anisha rechts,-midden, in de blauwe broek.

Gemeentegroei en eenheid onder de gelovigen, Kongo

De conferenties van Gemeentegroei vallen in alle landen waar Facilite werkt in goede aarde. Predikanten en andere lokale leiders volgen ze met graagte. In alle gebieden waar we komen brengen we de lokale gelovigen bijeen, die voordien elkaar nauwelijks kenden. Er ligt een diepe kloof in veel landen tussen traditionele kerken en evangelische gemeenten. Maar ook die groepen komen bij elkaar. Op de foto zie je dat Luswa (onze leider in Kongo) les geeft in de prachtige oude Doopsgezinde Kerk van Mukedi (10.000 inw.; 660 km. ten zuidoosten van Kinshasa). Daarnaast biedt deze conferentie tal van suggesties om het kerkewerk te verbeteren. In verschillende steden is daaruit een opwekking voortgekomen, en dat zou ook heel goed in Mukedi kunnen gebeuren.



Liberia roept

Op de grens van Ivoorkust met Liberia kwamen we een theologie student uit Liberia tegen, met de Ivoriaanse nationaliteit, iemand die uitstekend Engels en Frans spreekt (een zeldzaamheid in West-Afrika). Zou deze Étienne Duyabi, aanbevolen door onze medewerker ds. Alfred Zranpiemi, onze man voor Liberia kunnen worden? De eerste contacten in dat land zijn gelegd door ds. Alfred, en nu willen we dat gaan uitbouwen. Aan de andere kant van de grens, gezien vanuit Bin-Houye, waar Alfred woont en werkt, woont ook de stam Dan, dus werk onder hen ligt geheel voor de hand. De mensen daar zijn erg benieuwd naar wat wij te brengen hebben – zo eenvoudig als het is, voor veel mensen daar is het revolutionair.



Ons leidersteam in Ivoorkust op de grens met Liberia bij Bin-Houye. V.l.n.r.: Philippe, Charles en Jean-Christophe



Klein Danané (Ivoorkust), een bijzondere ontdekking

25 km. van de woonplaats van onze medewerker ds. Charles Bahi, ligt een tamelijk nieuwe agrarische nederzetting van mensen uit de stam Dan, ver van hun eigen woongebied. Ze hebben hun dorpje met 1000 inwoners Petit Danané genoemd, naar de tweede grote stad in hun stamgebied in het verre westen van hun land. We hebben daar geëvangeliiseerd op verzoek van de dorpsoudsten, en zagen daar, ondanks heftige regenbuien, 36 mensen tot geloof komen. Charles zorgt voor de nazorg aan hen.

Ds. Charles Bahi

Zendingswerk van Stichting Facilite

- * Wist u, dat we in 14 jaar 170.000 mensen hebben zien aangeven dat ze Christus willen volgen (vooral in Kongo)?
- * De afgelopen tien jaar hebben we mogen meehelpen met het stichten van minstens 60 gemeenten.
- * Honderden nazorgbijbelgroepen zijn van start gegaan. Alleen al in Ivoorkust hebben we meer dan 50 groepen onder de stam Dan lopen met nieuwe gelovigen als deelnemers.
- * Stichting Facilite werkt in zes landen, twee in Azië, vier in Afrika in 35 verschillende taalgebieden.



zendingsreizen in Kongo.

Voor informatie over projecten, het laatste nieuws en foto's zie www.bramkrol.com.
Voor wie dit bijzondere werk wil ondersteunen: Stichting Facilite te Gorinchem,
bankrekening NL61RABO0129865079.
Voor adreswijzigingen: Secr. Van Hogendorpweg 7, 4204 XL Gorinchem, 0183-636197.
Eindredactie: Ron Anderson (Gorinchem). Website: Bert van Ameijde, (Leerdam).
Facebook: <http://www.facebook.com/gemeentegroei>.