

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!



MISSION IMPOSSIBLE

en Hij heet Yahweh! (Ivoorkust)

In Ivoorkust woont een grote stam met de naam Dan. Ze staan bekend als animisten, maar hun leiders beweren dat ze in één God geloven. Op de vraag hoe Hij heet, kwam een opmerkelijk antwoord. Van oudsher heet Hij: Yahweh en Adonai. Dat is Hebreeuws voor de naam van God en voor 'de Heer'. En dat was één van de vele zaken die we konden achterhalen, die erop wijzen dat de Daniëten uit Ivoorkust Joodse wortels hebben. Tot 300 jaar geleden vormden ze een eenheid met de Falashas's uit Ethiopië, ook Daniëten. De stamhoofden spraken erg open met ons. Zij zijn de mensen die zending/missie proberen tegen te houden. Maar ze gaven ons de uitnodiging het Evangelie te brengen aan alle anderhalf miljoen stamgenoten. De velden zijn wit om te oogsten!



een stamhoofd van de Daniëten

Tibetaanse liederen op cd (Nepal)



door ds. Gyalsang Lama ontwikkelde materialen

Tot voor enkele jaren was de belangrijkste lama (priester) van een Tibetaanse stam, hoog in de bergen van Nepal, zelfs niet in staat Nepalees te spreken. Nu laat hij boeken drukken met Tibetaanse liederen, maar voorlopig alleen in Nepalees schrift. Hij heeft ontdekt dat allerlei bijbelse begrippen in het Tibetaans en aanverwante talen verkeerd vertaald zijn. Hij weet, dat de weg naar het hart van de Tibetaan langs de weg gaat van zijn cultuur. Want op het 'Dak van de wereld' heeft men zich voortdurend verzet tegen de binenrukkende Chinese en Zuid-Aziatische culturen. Met Tibetaanse liederen, dans, muziekinstrumenten, klederdracht bereikt Gyalsang hen, onder andere met een cd met liederen, dans en een uitleg van het Evangelie, voor gebruik binnen en buiten Nepal. Zal voor het eerst in meer dan 3 eeuwen het Evangelie bij de Tibetaanse stammen aanslaan? We hebben grote verwachtingen van deze geheel nieuwe aanpak.

Kiko in de Dem. Republiek Kongo

Het werk gaat in Kongo nog op volle kracht door. Ds. Richard Mayoko evangeliseerde in het grote dorp Kiko (provincie Bandundu), dat bekend staat om geweld, occultisme en moord. 80% van de 3000 inwoners hoort niet bij een kerk. 160 mensen kwamen tot geloof. Verschillende tovenaars werden bekeerd en hebben hun fetisjen verbrand. Twee families, die in een vele jaren durende ruzie verwickeld waren, hebben zich verzoend, nadat ze tot geloof waren gekomen. Met een evangelisatieactie in zijn woonplaats, Masi-Manimba, zag Richard 'enkele honderden' mensen tot geloof komen.



ds. Richard Mayoko

een sloppenwijk in Abidjan, Ivoorkust

Nooit komt er iemand van de kerk langs, volgens de bewoners van de overbevolkte sloppenwijk Colombie. Ze tellen niet mee. Ze hebben geen geld, en er is veel misdaad en alcoholisme, dus wat heeft een buitenstaander daar te zoeken? Toch is die wijk erg interessant, met mensen uit alle hoeken en gaten van Ivoorkust en uit wel 10 andere landen. Allemaal gelukszoekers en armoezaaiers. Ze leven temidden van rioolstank in hutjes, vaak slechts één kamer, met een kookplaats in

de openlucht. Overal lawaai, ruzie en vechtpartijen.

Sommige steegjes zijn minder dan een meter breed. Daar zijn

we sinds een half jaar met evangelisatie begonnen. Deze de zomer konden we diepgaand met een aantal mensen spreken. Dat vonden ze zo geweldig! De deuren staan wijd voor ons open.



Het Ivoiriaanse team op de grens met Liberia



in de sloppenwijk

zending vanuit Nepal

Als een kerk leeft, geeft ze het Evangelie door, ook al is ze arm. Zo zijn kerkjes in Nepal begonnen met zending in het grote India. In het vroege begin van oktober '13 hoopt Saroj Chhettri uit Kathmandu met zijn vrouw naar de omgeving van Benares te reizen, waar ze al enkele kleine gemeenschappen hebben gesticht. De mensen staan zeer open voor het Evangelie. Saroj spreekt perfect Hindi, en een beetje Bojpuri, de taal van dat gebied. (Dezelfde taal als het Surinaamse Hindi). Evenals Saroj is Suresh uit Rangeli (Oost-Nepal) bezig om Indiërs een bijbelse vorming te geven. Heel opvallend is dat de man die Suresh traint als leider van enkele nieuwe gemeenten in de Indiase deelstaat Bihar een lilliputter is, een zeer intelligente onderwijzer. Al is de kerk in Nepal nog een minderheidskerk, ze is levendig en ondernemend, en een echte zendingskerk. Saroj en Suresh werken met onze beweging in Nepal samen.



Saroj met een leider van het werk in Benares

open deur bij de Kirati in Oost-Nepal

We hebben kortgeleden weer uitgebreid kunnen spreken met een grote delegatie van het hoofdbestuur van Kiratibeweging, die onder leiding staat van goeroe Atmananda. De Kirati is een verzamelnaam van zijn verschillende stammen in Oost-Nepal en Sikkim

(India), die samen anderhalf miljoen mensen tellen. Nogmaals hebben ze gevraagd om Bijbels en evangelisatie. Dat valt in Nederland niet voor te stellen. Niet-gelovigen vragen zelf om evangelisatie! Velen willen Christen worden.



Kiratipriester

Santosh Nepali en zijn vrouw – die een grote verantwoordelijkheid draagt voor het werk onder de Kirati



welkom bij de stam Dan



Modder onderweg in Nepal

hoe gaat het verder?

Stichting Facilite maakt het werk van Bram Krol mogelijk. Het is wonderbaarlijk hoeveel er gebeurt - en dat voor een bedrag dat lager ligt dan de jaarlijkse kosten voor het uitzenden van een zendingsechtpaar. De inkomsten van de stichting komen van particuliere donaties en collecten. Naast de reizen en verschillende sociale projecten, werken in ons team 25 mensen mee in 3 landen. Er liggen urgente taken op ons te wachten, waar nu nog geen geld voor is: 1. Permanent werk onder de stam Dan (Ivoorkust). 2. Kinderwerk in de sloppenwijk Colombie (Iv.). 3. Opzetten van onderwijs voor de zwaar gediscrimineerde Hebreeuwse stam van de Yibirs in Somaliland; 4. Uitbreiding van het werk in Nepal onder de Kirati. 5. Uitbreiding van het zendingswerk vanuit Nepal in India en China. Wie voelt zich aangesproken?



Bram Krol in de kledij van een Danitisch stamhoofd

Kan dat in Nederland ook?

O ja. Anders, maar groei en vooruitgang zijn mogelijk als een gemeente gezond is. Daarvoor heeft Facilite verschillende uitgaven (die deels - vertaald - ook in Nepal en Afrika gebruikt worden). Bijvoorbeeld onze brochures:

1. **Welkom in de kerk** (2^e druk)
2. **Hoe bereiken we de buitenkerkelijke?** (2^e druk)
3. **Visie** (2^e druk) - voor de ontwikkeling van een bruikbare en sterke visie voor de gemeente
4. **Gemeente-zelf-diagnose** (3^e geheel herziene druk) De goedkoopste en misschien wel meest effectieve manier voor onderzoek in de gemeente en de eerste stappen naar vernieuwing.
5. **De schone kunst van het vergaderen**

Deze brochures zijn ideaal voor alle leden van commissies en kerkenraden.

Prijzen: 1 t/m 3 € 2,-, 4. € 1,60 en 5. € 1,50 Speciaal aanbod, alle 5 voor € 7,25, excl. verzendkosten.

Dit aanbod geldt t/m 31 december 2013. Bestellingen via www.bramkrol.com

Voor informatie over projecten, het laatste nieuws en foto's zie www.bramkrol.com.

Voor wie dit bijzondere werk wil ondersteunen: Stichting Facilite te Gorinchem, bankrekening 1298.65.079.

Voor adreswijzigingen: Secr. Van Hogendorpweg 7, 4204 XL Gorinchem, 0183-636197.

Eindredactie: Ron Anderson (Gorinchem). Website: Bert van Ameijde, (Leerdam).

Facebook: <http://www.facebook.com/gemeentegroei>.

Twitter: @bramkrol

Blog: <http://alseenlopendvuur.blogspot.com>.